

In dit
nummer

- Pag.1— Nieuwe inschrijvingen
- Pag.1— Samdag
- Pag.2— Wist u dat?
- Pag.2— Gedichten van de maand

Activiteiten

FEBRUARI 2017

wo 01/02 Start voorrangperiode inschrijvingen broer/zus en kinderen van personeel

do 02/02 Toneel K1A en K1B

ma 06/02 vergadering KSR

wo 08/02 vrijaf

di 14/02 info secundair aan de leerlingen van L5 en L6

wo 15/02 Doedag voor L6 in

Lyceum Aalst

ma 20/02 vergadering Groene Ridders

di 21/02 Bezoek aan museum René Magritte door de leerlingen van L5 en L6

vr 24/02 carnavalfuif



Inschrijvingen 2017-2018

Beste ouders,

Het schooljaar is alweer half weg. Terwijl uw kind(eren) naarstig bezig zijn met de nieuwe leerstof onder de knie te krijgen, blijkt het schoolbestuur ook al eens vooruit naar het volgende schooljaar.

Zoals u misschien wel weet maakt onze school samen met alle andere scholen van Groot-Aalst deel uit van het LOP, Lokaal Overlegplatform Aalst. Binnen dit LOP worden afspraken gemaakt met betrekking tot de inschrijvingsperiodes binnen onze scholen.

Voor alle duidelijkheid wil ik toch nog even meedelen dat kinderen die al ingeschreven zijn, niet opnieuw dienen ingeschreven te worden in onze school.

Op woensdag 1 februari 2017 starten de inschrijvingen voor volgend schooljaar van de broers of zussen van de kinderen hier op school of van de kinderen van ons personeel. Deze voorrangperiode is wettelijk bepaald en loopt nog tot en met vrijdag 10 maart 2017.

Vanaf maandag 13 maart 2017 starten de andere inschrijvingen binnen de dubbele contingentering. Deze dubbele contingentering heeft als doel de sociale mix binnen de scholen van Aalst te bevorderen.

Indien u uw kind(eren) wenst te laten inschrijven voor volgend schooljaar, aarzel niet om contact met mij op te nemen op het nummer 0499 51 70 17.

Bent u tevreden over onze school? Aarzel niet om dit te

vertellen aan burens, vrienden en kennissen.

Dankzij onze capaciteitsuitbreiding kunnen we volgend schooljaar tot 102 kleuters verwelkomen in Basisschool Faluintjes!

Nieuw geïnteresseerde ouders kunnen onze school leren kennen via onze website, onze schoolfolder, de tweewekelijkse toonmomenten in onze peuterklas, een rondleiding doorheen onze school, onze opendeurdag tijdens de avondmarkt op maandag 19 juni 2017,...Aangezien ik graag tijd maak voor mensen die een bewuste schoolkeuze wensen te maken voor hun kind(eren), is een afspraak vooraf zeker aan te raden.

Ann Bruylant, directeur

Woensdag = Samdag

Beste ouder,

Vanaf dit schooljaar zijn wij gestart met woensdag Samdag! De boodschap is heel simpel: elke woensdag fietsen en stappen zoveel mogelijk kinderen naar school. Met deze campagne stimuleert Mobiel 21 ouders en kinderen om veilig en milieuvriendelijk naar school te gaan. Onze groene school doet alvast mee aan dit milieuvriendelijke project.

Waarom meedoen?

-Je kind beweegt meer en komt op een gezonde manier naar school.

-Je kind leert zich zelfstandig te verplaatsen in het verkeer.

-Je kind verplaatst zich veilig en milieuvriendelijk.

-De verkeersdrukke en par

keerchaos aan de schoolpoort nemen af.

-Je maakt de schoolomgeving veiliger.

-En het is plezier gegarandeerd!

Hoe werkt het?

Vanaf eind november tot begin maart komen de leerlingen elke woensdag op een milieuvriendelijke manier en met een fluo hesje naar school.

Voor elke woensdag dat je zoon of dochter te voet, met de fiets, met de bus of al carpoolend naar school komt, krijgt hij of zij in de klas een leuke Samstip als beloning voor in zijn/haar Sampaspoort. Het paspoort wordt in de klas bewaard tot

op alle velden ervan een Samstip plakt. Als het paspoort vol is, zorgen wij als school voor een toffe beloning in de klas of op de speelplaats.

Juf Leni, juf van de Groene Ridders

Gedicht van de maand



Loslaten
van een gedachte, een gevoel, een per-
soon.

Loslaten is als een droom

Loslaten is laten gaan,
het iets op een andere manier laten be-
staan.

Gewoon loslaten.

Loslaten

Niet vergeten, maar begrijpen

Loslaten is op een andere manier naar
het leven kijken.

Loslaten is onthouden,

Maar ook aan een nieuwe toekomst bou-
wen.

Gewoon eerst loslaten.

Loslaten

Een opluchting, soms met pijn

Maar soms besef je dat loslaten ook echt
nuttig kan zijn.

Emma T'Kindt

Wist u dat ...



... tijdens ons vogeltelmoment maar liefst 59 vogels werden ge-
spot?

... onze Groene Ridders vooral merels en zwarte kraaien zagen?

... het eetfestijn van ons oudercomité doorgaat op zondag 19
maart 2017 in zaal De Snip in Moorsel?

... elke laatste donderdag van de maand muzieknamiddag wordt
georganiseerd door onze kinderschoolraad?

... onze nieuwe blokhut zal gebruikt worden als opbergruimte
voor de kleuterfietsen?

*Ik voel me o zo heppie,
zo heppie deze dag
en als je vraagt: wat heppie
als ik eens vragen mag,
dan zeg ik: hoe wat heppie,
wat heppik aan die vraag,
heppie nooit dat heppieje
dat ik hep vandaag?'*

Joke Van Leeuwen



SAMEN BOUWEN WIJ AAN ONZE TOEKOMST!

