



Basisschool Faluintjes
Tel: 053/77.39.79

Leirekenstraat 11
GSM: 0499/51.70.17

9310 Moorsel
www.bsfalluintjes.be

In dit
nummer

- Pag.1— Thema vanuit het kind
- Pag.1— Complimentjes geven
- Pag.2— Wist u dat?
- Pag.2— Gedichten van de maand

Activiteiten

MAART 2017

- ma 06/03** -nieuwe instappers
- vergadering KSR
- di 07/03** toneel L3+L4
- ma 13/03** start inschrijvingen school-
jaar 2017-2018
- wo 15/03** opendeur in onze peuterklas
- vr 17/03** pyjamadag (bednet)
- di 21/03** infoavond Eerste Communie
- wo 22/03** doedag voor L6 in Athene-
um Aalst en opendeur in onze peuter-
klas
- ma 27/03** vergadering KSR en Groene
Ridders
- do 30/03** oudercontact
- vr 31/03** rapport



Thema vanuit het kind

Beste ouders,

Naast wiskunde, Nederlands, Muzische vorming, Lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing,... besteedt onze school ook ruim aandacht aan het leergebied Mens en Maatschappij, Wetenschappen en Techniek.

Dit leergebied werd tot een paar jaar geleden nog kortweg "wereldoriëntatie" genoemd. Kennis van zichzelf en de wereld om zich heen wordt hierbij grondig onder de loep genomen.

In onze snel evoluerende maatschappij kan je niet meer zomaar alles "weten". Daarom is "weten te vinden" op zijn minst even belangrijk.

Het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes neemt hierbij een belangrijke plaats in.

Via actief, interactief en constructief onderwijs willen we als school inspelen op talenten en interesses van kinderen.

Drie maal per schooljaar (december-maart-juni) werkt elke klas een thema vanuit de kinderen uit.

In onze lagere afdeling brengen onze leerlingen zelf mogelijke thema's aan.

In de kleuterschool hebben we ook de input van de ouders nodig.

Wat interesseert uw kind?

Waar is uw kind sterk in?

Geef deze belangrijke informatie alvast door aan de leerkracht van uw kind.

We willen hierin zelfs nog een stapje verder gaan door ouders zo nu en dan te betrekken bij het onderwijsleerproces.

Ons kernteam MMWT brengt regelmatig de talenten en interesses van ouders in kaart teneinde onze school verder uit te bouwen tot een lerende organisatie.

Iedereen kan iets. Samen kunnen we alles.

We kijken alvast uit naar een constructieve samenwerking.

Zeer genegen,

Ann Bruyland, directeur

Complimentjes geven

Beste ouder,

Heeft u al eens geteld hoeveel complimenten u aan uw kind geeft op één dag? Nee? Het is een fout die wij allen maken. Maar je kan iemand nooit genoeg complimenten geven. Zeker kinderen niet. En het zijn juist diegene die de complimenten het hardst nodig hebben. Zij ontdekken, leren en groeien. Iedere dag opnieuw. Daarom staan complimenten in het tweede leerjaar dit schooljaar centraal. Ieder van ons heeft wel al eens ervaren dat een compliment geven niet vanzelfsprekend is. We vergeten het vaak of zijn er niet mee bezig. Maar het zijn juist die kleine zaken die uw kind stimuleren om door te zetten, opnieuw te proberen, bij te leren en te groeien. Complimenten zijn een klein onzichtbaar geschenk, maar

met grote waarde. Voor zowel jong als oud. Want een kind is heel gevoelig voor de woorden die uit uw mond komen. Negatieve woorden blijven lang hangen. Ze werken niet stimulerend. Mag ik U daarom vragen om het positieve te beklemtonen. Want elke stap, hoe klein die ook is, is een stap in uw kind zijn leer- en groeiproces. Elk kind heeft nood aan bevestiging. En complimenten doen er toe. Uw kind zal groeien in zijn kennen, kunnen en handelen. Uw kind zal stralen. Uw kind zal zijn talenten ontdekken. Samen met de school dragen wij ook ons steentje bij. Zo hebben de leerlingen van L2 een complimentenboekje gemaakt die telkens wordt

aangevuld met pluimen. Op deze pluimen zijn de complimenten te lezen. Bij elke pluim (lees: compliment) die het kind verdient, zie ik ze glunderen, stralen en groeien. Op dat moment weet ik dat ik het verschil heb kunnen maken. En dat kunnen we allemaal. Door hen te tonen dat datgene wat zij doen effect heeft op ons. Door hen te bevestigen dat ze goed bezig zijn. Door hen te erkennen.

Juf Naomi, interimaris tweede leerjaar

Gedicht
van de
maand



Wist u dat ...



Vandaag

Vandaag is de dag.

Hij komt maar één keer.

Morgen is het vandaag al niet meer.

Niet zeuren, geniet van het leven.

Het mag, maar doe het vandaag, want vandaag is de dag.

Toon Hermans

... onze school genoten heeft van de eerste editie van een superleuk kindercarnaval ?

... het eefestijn van ons oudercomité doorgaat op zondag 19 maart 2017 in zaal De Snip in Moorsel?

... de (nieuwe) inschrijvingen voor volgend schooljaar gestart zijn?

... wij elke laatste donderdag van de maand muzieknamiddag organiseren?

... wij al aftellen naar ons schoolfeest dat zal doorgaan op zondag 25 juni 2017?

LENTE

MOOIE BLOEMEN

FANTASTISCHE BLAUWE LUCHT
DIEREN DIE PLEZIER HEBBEN

MENSEN DIE LACHEN

BUITEN SPELEN

LENTE



LENTE

KLEINE KONIJNTJES

LAMMETJES WORDEN GEBOREN

VOGELTJES FLUITEN HEEL VROLIJK

PAASBLOEMEN KOMEN UIT

PAASEIEREN ZOEKEN

PASEN

Deze ruitgedichten werden geschreven door de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar.

SAMEN BOUWEN WIJ AAN ONZE TOEKOMST!