



Basisschool Faluintjes
Tel: 053/77.39.79

Leirekenstraat 11
GSM: 0499/51.70.17

9310 Moorsel
www.bsfalluintjes.be

In dit
nummer

Pag.1— Samen leren samenleven

Pag.1— Een nieuwe start

Pag.2— Wist u dat?

Pag.2— Gedichten van de maand

Activiteiten

OKTOBER 2016

ma 03/10 vergadering KSR
wo 05/10 dag van de leerkracht
di 11/10 vergadering oudercomité
wo 12/10 kleuters naar het bos
do 13/10 L3 en L4 naar het
Kravaalbos
wo 19/10 vrijaf
do 20/10 L1 en L2 naar het
Kravaalbos
vr 21/10 Halloween
ma 24/10 vergadering Groene
Ridders
do 27/10 oudercontact
vr 28/10 rapport



Samen leren samenleven

Beste ouders,

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar ondertekenden alle scholen en instellingen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap het vernieuwd pedagogisch project.

Vanuit een bevraging van mijn lerarenteam kwam ik tot de vaststelling dat er ook in onze school nood is aan een diepgaand traject in functie van het optimaliseren van de sociale vaardigheden van onze leerlingen.

Houden we als school en als ouders dezelfde doelen voor ogen?

Tijdens onze eerste pedagogische studiedag die doorging op vrijdag 23 september 2016, formuleerden onze

leerkrachten - lees opvoeders - wat zij verstaan onder "een goede opvoeding" en over welke vaardigheden "een goede opvoeder" dient te beschikken. Er werden tevens doelgerichte afspraken gemaakt met betrekking tot het implementeren ervan op de klasvloer. En ja, ook nu starten wij reeds bij onze peuters, want jong geleerd, is oud gedaan!

We zijn bijzonder tevreden te mogen vaststellen dat bijna alle (groot) ouders onze afspraken in verband met de rijen nakomen!

Dankjewel, lieve mensen.
Opvoeden doen we immers samen en samen lukt het wel!

Hopelijk slagen we erin die enkele anderen nog te overtuigen om dit krachtig signaal naar onze kinderen toe te onderschrijven.

Twijfelt u nog over de geldende regels op onze school, aarzel dan niet ons schoolreglement te raadplegen op www.bsfalluintjes.be bij ONZE SCHOOL-INSCHRIJVINGEN-Schoolreglement 2016-2017.

Aan allen een fijn schooljaar toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Ann Bruyland, directeur

Een nieuwe start

Beste ouders,

Dit schooljaar mocht ik, juf Kristel, 3 flinke peuters in mijn Vlinderklas verwelkomen. Met een lach en een traan stapten ook zij voor het eerst met hun boekentas op de rug door de grote poort van de Faluintjes-school.

Natuurlijk blijft ons klasje niet zo klein. Wij zijn heel fier dat onze instroom blijft groeien!

Zo mogen we steeds na iedere instapdatum heel wat nieuwe peuters verwelkomen! Wij kunnen nu al meedelen dat we met minstens 21 peuters in onze Vlinderklas zullen zijn.

Ik kijk er alvast naar uit! Ik zal ervoor zorgen dat jullie kapoen er volop zal openbloeien en ontplooiën. En dat hij/zij een fijne ervaring heeft in zijn/haar kleine stapjes op de grote school!

Met heel het Faluintjes-team streven wij ernaar dat kinderen zich goed voelen op onze school. Dit bevordert niet alleen het leren maar ook hun welbevinden alsook hun zelfstandigheid. Dit alles wordt nu net zo belangrijk de komende jaren van hun leven!

Al doende leren en leren van en met elkaar zullen ook in hun verdere schoolloopbaan echte succesleutels zijn.

Samen bouwen wij aan onze toekomst!

Wil jij ook een vriendje worden van onze school? Aarzel dan niet om eens een kijkje te komen nemen of op onze blog/ facebook-pagina.

Tot gauw?
Vele lieve groetjes,
Juf Kristel

Gedicht
van de
maand



Wist u dat ...



Een appeltje is rond,
een peertje is gezond,
een banaan lekker geel,
eet van alles maar heel veel.

Tip tap top

eet alles maar lekker op!

Versje aangeleerd in onze eerste kleuter-
klas naar aanleiding van het thema
FRUIT.

...juf Jill van het tweede leerjaar in september mama is geworden van een flinke zoon, Fons?

... we jullie allen samen met ons oudercomité van harte welkom heten op onze Halloweenhappening op vrijdag 21 oktober 2016?

... alle klassen in volle voorbereiding zijn van ons kunstproject UTOPIA dat van 2 t/m 11 december 2016 doorgaat in C.C. De Werf Aalst ?

... de opbrengst van ons kunstproject UTOPIA integraal aan Music for Life geschonken wordt?

Aha, ik hou van spelen met mijn vrienden.

Nooit meer wil ik mij pijn doen.

Nooit eet ik nog spruiten. Bah!

En ik houd ontzettend van Nederlands.

Lezen vind ik leuk.

Ik houd heel erg veel van verjaardagsfeestjes.

En pizza is mijn favoriete eten.

Suske en Wiske zijn mijn stripidolen.

Ra, ra, ra, welke leerling van het vierde leerjaar schreef dit mooie naamgedicht?



SAMEN BOUWEN WIJ AAN ONZE TOEKOMST!